

# Het wijze kindje

René De Clercq (1877-1932)

René De Clercq (1877-1932)

*p* *Niet vlug*

6 Zet het kin-de-ke op mijn hand. Zet het kin-de-ke op mijn- hand. *tegenhouden*

12 Kijk zijn oog-jes groei - en, strak-jes zal zijn blij ver-stand op zijn

18 mond-je bloei - en op zijn mond - je bloei - en Strak - jes, 't be- *f*

24 gint al nu, 't be-gint al nu met een ro - ze zoen - tje. Eén voor *dim.*

30 mij en twee voor u. Moe-ders wijs ka-poen - tje. Moe-ders wijs ka- *p*

poen - tje. Zet het kin - de-ke op mijn hand.

# Wanneer zal ik u wederzien

René De Clercq

René De Clercq (1877-1932)

*Andante*

7 Wan-neer zal ik u we-der-zien, mijn wel-be - min - de? Ik

12 weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet al-leen dat ik u we - der - vin - de veel

18 scho-ner dan mijn schoon - ste lied. Wan-neer zal ik u we-der-zien, u ho-ren

24 mo - gen, mijn e - ne en all's? Ach, sid-dren zal ik in de glans der o-gen *ritard.*

en schrei-end han - gen om uw hals, schrei-end om uw hals.